

In memoriam

Januari 2021



IN MEMORIAM: Elly Meijerink

Op 8 januari is Elly Meijerink overleden. 'Mevrouw Meijerink' is in 1934 geboren in Gouda en sinds 1974 lid van onze vereniging. Vanwege haar staat van dienst hebben we Elly Meijerink al vele jaren geleden benoemd tot Erelid. Elly woonde sinds enkele jaren in De Bongerd en ze is overleden aan de gevolgen van Corona.

Erelid word je niet zomaar. Daar is meer voor nodig dan heel lang lid zijn! Elly heeft veel betekend voor de paardensport in het algemeen en voor De Marleruiters/Hippisch Hattem in het bijzonder.

Jarenlang heeft Elly haar auto bij een dressuurring op de wedstrijden neergezet. Ze was een fanatiek jurylid. Recht-voor-de-raap beoordeelde ze wat ze op dat moment zag. Een winstpunt bij 'Mevrouw Meijerink' had je echt verdiend! Kreeg je 'm niet, dan wist je dat je echt nog even moest oefenen voordat je overging naar een volgende klasse. Een 8 voor verzorging had je ook echt verdiend. Daarmee gaf ze te kennen dat paardrijden meer is dan je paard opzadelen en wegrijden. Dat paardrijden 'een way of life' is, met taken en verantwoordelijkheden die je als vanzelfsprekend moest gaan beschouwen. Ik denk daar nog vaak aan als ik een hoofdstel schoonmaak en invet....

Elly was jarenlang bestuurslid. In die periode was ze verantwoordelijk voor de portefeuille van Wedstrijdsecretaris. Dat was in de periode voordat er internet en andere digitale oplossingen bestonden. Toen ieder lid ervoor koos om actief op wedstrijden uit te komen en je zelf niet kon inschrijven voor de wedstrijden. Om mee te doen aan wedstrijden moest je bij de KNF (en later KNHS) startcoupons kopen. Die kreeg je vervolgens via de wedstrijdsecretaris van jouw vereniging (in ons geval dus Elly). Wilde je meedoen aan een wedstrijd dan moest je zo'n startcoupon weer inleveren bij Elly. Zij bundelde alle inschrijvingen van alle leden en verstuurde het pakketje naar de wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging. Wat een geregeld was dat voor Elly! We waren er, als lid, zou je kunnen zeggen 'kind aan huis'. En als je je eigen administratie niet op orde had (bijvoorbeeld omdat je geen startcoupons meer had of je bracht jouw ingevulde startcoupon te laat voor een wedstrijd) dan kreeg je dat natuurlijk wel even te horen. Elly had een enorm hart voor 'de goede zaak', maar je moest zelf wel goed meewerken!

Voor ons eigen pinksterconcoers was Elly dus zelf de wedstrijdsecretaris en ontving ze alle startcoupons vanuit de secretariaten uit de verre Regio. Voor haar begon dan het Puzzelen met een hoofdletter P. Gelukkig had ze een groot huis aan de Veldweg met nog wel een vrije kamer. Zo kon ze per dressuurring en per springrubriek een stapeltje maken op een tafel of op een bed. En een half jaar later herhaalde ze dit ritueel voor Hattems belangrijkste wedstrijd in het najaar, De Cross.

In memoriam

Januari 2021



Elly hield van overzicht en van een goede voorbereiding. Ze zag het grote plaatje, maar had ook oog voor de details. We kennen haar daarom ook als meelevend en kritisch lid, dat tijdens een ALV duidelijkheid, visie en daadkracht verwachtte van het Bestuur. Vaak pakte ze de notulen van een vorige ALV er nog eens bij. Waren alle gemaakte afspraken nagekomen? Altijd constructief, altijd met het toekomstbeeld van een nog mooiere vereniging voor haar ogen.

Daarmee is Elly al die jaren een groot voorbeeld geweest. Van zulke leden kun je er niet genoeg van hebben. Met passie voor het paard, de pony, onze sport en ons bindmiddel Hippiisch Hattem. Daar zijn we Elly heel erg dankbaar voor! We leven mee met de nabestaanden en met Jacqueline en Lorette in het bijzonder.

Namens het bestuur van Hippiisch Hattem,

Wichert Fikse